

SPAGHETTI

en
**DE RUDE
SMARAGD**

EEN VERHAAL UIT
HET JEUGDBLAD KUIFJE
FAVORIETENREEKS



DINO ATTANASIO

RENÉ GOSCINNY

SPAGHETTI

en

DE RODE SMARAGD



DE LOMBARD UITGAVEN

PAUL-HENRI SPAAKLAAN, 1-11

1070 BRUSSEL

Mijnheer Strikdas, reiziger over alle 'Heren wegen', kwam terug van een van zijn verre exploraties. Hij ontvangt enkele vrienden in zijn huis, dat van onder tot boven met souvenirs is gevuld...



En dat is het mooiste stuk van mijn kollektie!



De rode smaragd!



Ik vond hem in het graf van een Inca. Niet alleen de kleur van deze kostbare steen is zeer zeldzaam, maar bovendien... brengt hij aan de bezitter ongeluk bij!



Je maakt grapjes, beste vriend!

Je maakt ons wat wijs!

Allemaal gekheid, mijn beste!



Jij bent toch de bezitter van de rode smaragd en je verkeert in goede gezondheid, me dunkt!



Ja, maar het vliegtuig waarmee ik terugkeerde stortte in zee... Ik werd opgepikt door een boot en deze zonk...



Ik werd gered door een visserssloep... Ik was er nauwelijks in of men stelde vast dat er roodvonk aan boord heerste...



Wat denk je daarvan? ... Wie van jullie waagt het de rode smaragd een maand te bewaren?



Jullie aarzelen, ik zie het!



Mijnheer Spaghetti wenst u te zien, mijnheer!





Zouden de heren pompiers zo vriendelijk willen zijn naar mijnheer Strikdas te komen om een brand te blussen...

Ik vraag me af, of de rode smaragd niet veeleer ongeluk brengt aan al diegenen die de eigenaar omringen, dan aan de eigenaar zelf!



INTUSSEN...

Ik ben een beetje ongerust. Ik ben niet bijgelovig, maar heel erg dapper ben ik toch ook niet!





















HOOOO!



Hm... Ik zal een nieuwe reeks foto's nemen!



Goed, ga ze nu zelf ontwikkelen!



BEN JE KLAAR?

Ja, bijna...



Ziezo... En ik moet eerlijk zeggen dat ik zeer fotogeniek ben!



Goed! Ik zal deze foto's toevertrouwen aan een persagentschap, dat ik goed ken. Ik heb dit agentschap de exclusiviteit gegeven van een bericht over mijn laatste aanhouding...



Kom, jongens!
Jojo, jij bewaakt
Spaghetti

IK?!



**EN KOM ME NIET
TE NA, HE!**



Je moet niet bang zijn... Indien je bang bent, dan zul je schieten en dat maakt mij bang. Het volstaat dat één van ons beiden bang is...



Kinderen, dat is alweer voor elkaar gebracht... De foto's verschijnen morgen in een hele reeks kranten!

















Maar luister toch naar me, mijnheer de kommissaris. Het is allemaal de schuld van de rode smaragd! Ik zat in de klerkast van de buurman, ik heb het schutsel ingebeukt en toen... en toe...



En als je nog langer tracht publiciteit te maken, dan sluit ik je op! Begrepen?

Opsluiten? Prachtig! Ik vraag niet beter!



Ik begin er genoeg van te krijgen je telkens aan de deur van het politie-kommissariaat te moeten oppikken!



Kom, je gaat mee met me om in de garage een wagen te zoeken...



Dit avontuur heeft me een halve dag werk gekost!



EN AAN DE ANDERE KANT VAN DE MUUR: JOJO WEEET VAN DE HELE GESCHIEDENIS NIETS AF EN...



(1) VERQUIVELD

Ik kom met een lekker soepje voor die verschrikkelijke Spaghetti...















NA EEN LANGE UITLEG IS HEEL HET GEVAL
EINDELUX OPGEKLAARD...

Je bent een held, mijnheer...
Ik bied je mijn ekskuus aan en
ik feliciteer je voor je
moed.



Ga thans rusten, Spaghetti. Morgen
verwacht ik je bij mij thuis!



En bekommer je niet meer om de
perscampagne waarvan jij het
slachtoffer was... Ik zorg er
voor dat de kranten de hele
waarheid publiceren!



V INDERDAAD, DE VOLGENDE OCHTEND...

Even kijken wat de
kranten vandaag
vertellen...



AVONDNIUEWS

SPAGHETTI IS EEN
HELD!



MAGAZINE FLOP

SPAGHETTI BRENGT
GEEN ONGELUK, DAT
IS LOUTER BUGELOOF,
HET IS BELACHELIJK!
SPAGHETTI IS 'N HELD!

Magazine BAK

Ware Spaghetier
niet geweest... dan
hadden de bandieten
de Bank geplunderd!
Wat doet de
Regering?



En nu gaan we naar mijnheer
Strikdas.



Ha, mijnheer Spaghetti!
Mijnheer en de vrienden
van mijnheer wachten
met ongeduld op
mijnheer!

Wat spreek jij
toch voor een
brabbeltje!



Hier komt onze held!

Ik kom je de rode smaragd
terugbrengen, mijnheer!

Sensationeel,
nietwaar?



Ik voel me schuldig
voor alles wat je
overkomen is, mijn-
heer Spaghetti.
Je hebt je werkelijk
dapper gedragen en
ik heb besloten je
een koninklijk geschenk
te geven: de rode
smaragd!





**iedere week,
lees**



kuijfje

HET SUPER-BLAD VOOR DE JEUGD VAN 7 TOT 77 JAAR